

Ledsagertur 1 kører først til Aggersborg derefter til Genbrugsforretningen

Ledsagerture til kultur og genbrug

Ledsagertur 2 kører først til genbrugsforretningen, derefter til Aggersborg

Aggersborg på Unesco Verdensarv.

Aggersborg er den største og ældste af vikingetidens ringborge og må have været et imponerende syn. Et enormt Bygningsværk med vold og palisade, beklædt med tømmer.

Borgen blev anlagt af Harald Blåtand i slutningen af 970'erne og bestod af en 9 m bred og en ca. 4 m høj cirkelformet vold, gennembrudt af fire porte orienteret efter de 4 verdenshjørner.

Kom med på en spændende bustur fra Aars Messecenter, hvor vi kører igennem det Vesthimmerlandske landskab og får en orientering om, hvad vi kører forbi.

Vi spiser den medbragte sandwich og vand ved Aggersborg, hvor der er borde og bænke.

Vi følger en guide, som vil fortælle om en kulturarv i verdensklasse: Den største og ældste af Harald Blåtands danske ringborge.

Vi bliver klogere på samlingen af Danmark, og ikke mindst årsagen til at en græsmark i Vesthimmerland er endt på UNESCOs prestigefyldte Verdensarvsliste.



En historie om overgangen fra Hedenskab til Kristendom.

Den guidede tur tager ca. en time.

Husk gode sko og evt. regntøj.

På hjemturen kører vi langs Limfjorden og forbi Vitskøl Kloster.

Hvis tiden tillader slutter vi af med et besøg i Aars Y's mens genbrugsbutik.

Herefter kører vi til Aars Messecenter, hvor der er kaffe og kage.

Billedet er en rekonstruktion af borgen som man mener den har set ud.

Aars Y's men er altid klar til at gøre en god handel. Genbrug er for dem en oplagt mulighed for at rejse penge til at dele ud til godgørende formål. Den fine butik bugner altid af "jeppe gue sager" I butikken kan du altid finde lige netop det, du ikke viste, at du havde brug for.

